

Χαιρετισμός

Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου-Δεδούλη

Πρόεδρος Ε.Π.ΚΟ.ΔΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

**ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ;**

Κυρίες και κύριοι ,κύριοι εισηγητές κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας την σημερινή μας εκδήλωση.

Η Ένωση διοργανώνει σήμερα την 8η ημερίδας της στα πέντε χρόνια λειτουργίας της με ένα **εξόχως επίκαιρο** και ιδιαίτερα **κοινωνικά βίαιο μέτρο**. Το μέτρο της διαθεσιμότητας και κινητικότητας στο Δημόσιο.

Η Ένωση για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων έχει ως μέλη της εξειδικευμένους επιστήμονες, οικονομολόγους, νομικούς, συνταγματολόγους, διοικητικούς επιστήμονες, αναλογιστές, κοινωνιολόγους. **Δεν αφήνει όμως απέξω τη κοινωνία.** Αφουγκράζεται το παλμό της και επιχειρεί να συγκεράσει και να μεταφέρει τον αυστηρά δογματικό και καθαρό επιστημονικό λόγο και τρόπο σκέψης στον απλό καθημερινό άνθρωπο, να βοηθήσει στην κατανόηση των σύνθετων θεμάτων που αφορούν την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την πρόνοια, και να διατυπώνει προτάσεις, προβληματισμούς, θέσεις και απόψεις προς την πολιτική ηγεσία για επίκαιρα θέματα.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ένωση με ιδιαίτερη προσοχή και σκεπτικισμό παρακολουθεί τα πολιτικοκοινωνικά δρώμενα και τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα, τις μνημονιακές δεσμεύσεις, τις θεσμικές ανατροπές, τις μεγάλες ανακατατάξεις της ελληνικής κοινωνίας ,το άγνωστο και αβέβαιο μέλλον.

Επειδή όμως, «**ο εφησυχασμός της κοινωνίας η αδράνεια και ο συμβιβασμός αποτελούν την αχύλλειο πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της» και από τη θεμελιώδη αυτή αρχή εμπνέεται και εκκινείται η Ένωσή μας ,η Ένωση επιχειρεί με την σημερινή της ημερίδα να διευρευνήσει τα μέτρα της εφεδρείας της κινητικότητας και της διαθεσιμότητας στον δημόσιο τομέα, θέτοντας ως βασικό ερώτημα **αν τα μέτρα αυτά αποτελούν μηχανισμούς αναδιοργάνωσης ή αποδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα.****

Το ερώτημα που γεννάται αυτομάτως είναι γιατί η Ένωση ασχολείται με τα συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν το Δημόσιο και όχι με τόσα άλλα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία όπως η ανεργία, οι απολύσεις του ιδιωτικού τομέα, το ασφαλιστικό , η υγεία, το φορολογικό και τόσα άλλα. Γιατί;;

Γιατί πιστεύουμε ακλόνητα ότι, μέσα από την Δημόσια Διοίκηση περνάει η ανάταξη της χώρας. Στο Δημόσιο χτυπάει η καρδιά του κράτους και μόνο μέσα από την αποτελεσματική λειτουργία του, μπορεί να υπάρξει ελπίδα.

Επιτυγχάνεται όμως η αναδιοργάνωση του Δημοσίου μέσα από τους μηχανισμούς της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας; Ήδη το μέτρο της εφεδρείας απέτυχε!!! Τι στα αλήθεια επιδιώκεται με τα μέτρα αυτά ;

Τα μέτρα είναι αμφιλεγόμενα. Από τους μεν ερμηνεύονται ως μηχανισμοί εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης ενός **αποτυχημένου, πλαδαρού, υδροκέφαλου και διεφθαρμένου** δημόσιου τομέα, από τους δε, ως μηχανισμοί εξωραϊσμού κυνικών απολύσεων, ώστε να επιτευχθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου για περιορισμό των κρατικών δαπανών με απολύσεις 150.000 περίπου δημοσίων υπαλλήλων.

Το πολιτικό σύστημα με την θεώρηση πάντα «**του πολιτικού κόστους**» και του δόγματος «**η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού**» χρησιμοποιεί την ίδια την δημοσιουργία με το πρόσχημα της αξιολόγησης των δομών (δηλαδή των οργανικών μονάδων των υπηρεσιών) να θέσει σε διαθεσιμότητα, να απολύσει δηλαδή, τους συναδέλφους τους, δημιουργώντας ρήγματα στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης και νομικές αντεγκλήσεις.

Γιατί ούτε η κοινωνία ούτε οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πεπεισμένοι ότι η αξιολόγηση δομών και υπαλλήλων για την κινητικότητα δεν αποτελούν παρά «**το φύλο συκής**» του πολιτικού συστήματος για απολύσεις και ότι δεν γίνονται **υπό το κράτους πανικού** κάτω από τις ασφυκτικές πιέσεις των δημοσιονομικών μεγεθών και τις πιέσεις των δανειστών για περιορισμό του δημόσιου τομέα. (Ηδη σήμερα ο τηλεοπτικός τύπος ανακοίνωσε ότι η Τρόικα απαιτεί 5.000 απολύσεις από την κινητικότητα)

Αλλά, το αν ή μη, η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών του κράτους είναι ή δεν είναι απαραίτητη, ποιοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος επέβαλαν τα μέτρα αυτά, ποιοι στόχοι εξυπηρετούνται και πως επιτυγχάνονται, τα νομικά ζητήματα που εγείρονται, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, εξειδικευμένοι επιστήμονες θα αναλύσουν στη σημερινή μας ημερίδα και θα αναδείξουν τις επιμέρους όψεις των ζητημάτων αυτών. Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων και των πολιτικών κομμάτων θα επιχειρήσουν εξάλλου, στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας, την αξιολόγησή τους από τη δική τους σκοπιά

Το πόσο δύσκολη είναι η πολιτική διαχείριση του θέματος αυτού καταδεικνύεται από το ότι για πρώτη φορά τα πολιτικά κόμματα δεν έστειλαν εκπροσώπους στην ημερίδα μας.

Εξαίρεση αποτελεί η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κου Παναγιώτη Κοκκόρη.

Πριν παραχωρήσω το βήμα στον κύριο Γενικό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και εκ μέρους του Δ.Σ όλους για τη σημερινή σας παρουσία και ιδιαιτέρως τους εισηγητές της σημερινής ημερίδας και όλους όσους εργάστηκαν για την σημερινή εκδήλωση.